

Οδυνηρός αποχαιρετισμός του Αντώνη Νούσια

Έφυγε απ' τη ζωή ο **Αντώνης Νούσιας** σε ηλικία 89 ετών στις 10 Απρίλη 2024. Ήταν εμβληματική φυσιογνωμία της ηπειρωτικής αποδημίας καθώς υπήρξε πρόεδρος της Αδελφότητας Κουρέντων πάνω από μια δεκαετία. Επίσης διετέλεσε, συνεργαζόμενος με την «**Ηπειρωτική Συσπείρωση**», μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (1983-1989), μέλος του προεδρείου και ταμίας (1983-1986) της **Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΣΕ)**.

Ο Αντώνης Νούσιας έζησε τα παιδικά του χρόνια στα **Κούρεντα** των **Ιωαννίνων**, όπου είδε το φώς της ζωής το 1935. Γνώρισε την Ιταλική και Γερμανική Κατοχή. Ο τόπος καταγωγής του ήταν στο επίκεντρο των συγκρούσεων του εμφυλίου και η περιοχή του έγινε το πεδίο βολής, όπου για πρώτη φορά οι Αμερικάνοι έκαναν μαζική χρήση των βομβών ναπάλμ.

Το 1950 ακολούθησε το δρομολοϊ των Ηπειρωτών μεταναστών στη μεταπολεμική περίοδο. Έφτασε στην Αθήνα και δούλεψε σερβιτόρος στο καφενείο του μπάρμπα του. Ταυτόχρονα ο «**Βλάχος**», όπως τον φώναζαν στην αρχή, φοίτησε στο νυχτερινό γυμνάσιο. Έγινε ο «**Δάσκαλος**» καθώς διάβαζε τα μαθήματα την ώρα που ανακάτευε τους καφέδες. Σπούδασε στην Πάντειο, ενώ υπηρετούσε τη στρατιωτική θητεία του και μετά το στρατό οργάνωσε δικό του λογιστικό γραφείο. Διετέλεσε οικονομικό στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ υπήρξε αναπληρωτής πρόεδρος του Λαϊκού νοσοκομείου (1993).

Συμμετείχε στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες της δεκαετίας του 1960 μέσα απ' τις γραμμές της Νεολαίας της Ένωσης Κέντρου (αρχικά της ΟΝΕΚ και μετέπειτα της ΕΔΗΝ).

Απέκτησε μια ιδιαίτερη σχέση αλληλοεκτίμησης με το **Γεώργιο Μυλωνά** (στο γραφείο του οποίου υπηρέτησε), υφυπουργό στις προδικτατορικές κυβερνήσεις του Γεωργίου Πα-

πανδρέου, υπουργό Συγκοινωνιών στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας το 1974 και υπουργό Πολιτισμού στις κυβερνήσεις συνεργασίας του 1989 -1990. Γνώρισε από πρώτο χέρι τα «**σούρτα-φέρτα**» και έμαθε για τα μπαξίσια –που πολέμησε με σθεναρότητα– στα γραφεία των υπουργών. Ήταν παρών και κατέγραψε τις ...προετοιμασίες, για την ανακοίνωση του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων.

Το 1977 εντάχτηκε στο ΠΑΣΟΚ. Αργότερα διαφώνησε και αποχώρησε. Συνεργάστηκε με το ΚΚΕ ως υποψήφιος βουλευτής στα Ιωάννινα στις εκλογές του 1985. Μέχρι τις τελευταίες μέρες του παρέμεινε σταθερός φίλος και οπαδός του ΚΚΕ.

Τη μακρόχρονη πορεία του ο Αντώνης Νούσιας την πέρασε «**ορθοπατών και ορθοβαδίζων**». Δεν συμβιβάστηκε και βρέθηκε σταθερά στο πλάι του λαϊκού κινήματος. Στηλίτευε μόνιμα και με το αδιάκοπο χιούμορ του κάθε πηγή δυστυχίας του λαού.

Το 2019 εκδόθηκε η αυτοβιογραφία του με τίτλο: «**ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΥΣΙΑΣ ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΟΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ**» (Εκδόσεις «**Πέτρα**»),

Ήταν παντρεμένος με την **Αθανασία Κουνάβη**, που έφυγε απ' τη ζωή πρίν σαράντα μέρες, και είχαν δυο γιούς και πέντε εγγόνια.

Η «**Ηπειρωτική Συσπείρωση**» εκφράζει τα θερμά συλληπητήρια στους οικείους του Αντώνη Νούσια.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί το Σάββατο, 13 Απρίλη 2024, ώρα 11 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Ασωμάτων (Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Θησείο, στην οδό Ερμού και στην ομώνυμη πλατεία). Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα.



Μέλη του ΔΣ της ΠΣΕ. Πρώτος από δεξιά, όρθιος, ο Αντώνης Νούσιας