

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

Επίκεντρο της δράσης μας τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σωματεία



Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της Παλαιστίνης απ' την Ισραηλινή θηριωδία

Ο αναπροσανατολισμός των φορέων της αποδημίας, ώστε «να μπει ξανά το νερό στ' αυλάκι» της δράσης τους, βρέθηκε στο επίκεντρο της Ολομέλειας της «Ηπειρωτικής Συσπείρωσης» (ΗΣ), που έγινε το βράδι της 3 Νοέμβρη 2023 στα γραφεία της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΣΕ).

Στην εισήγησή του ο **Σωτήρης Κολιούσης**, επικεφαλής της ΗΣ και Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΠΣΕ, αναφέρθηκε στην κατάσταση φθοράς που έχει οδηγηθεί η ΠΣΕ, με κύρια ευθύνη της πλειοψηφίας της («Ενότητα για την Ήπειρο») στο ΔΣ της Συνομοσπονδίας. Επικέντρωσε, όπως και η πλειοψηφία των ομιλητών, στο έγκλημα του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού και κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων, από τα οποία πάνω από το 1/3 είναι παιδιά.

Στην Ολομέλεια πήραν το λόγο οι συμπατριώτες: **Μιχάλης Δήμου, Μιχάλης Παπαγγέλης, Γιώργος Μούτσιος, Βασίλης Πριμηκήρης, Δημήτρης Χανταρόπουλος, Σπύρος Τζίμας, Ιπποκράτης Κατσένης, Χρήστος Τσαλίκης, Αντρέας Ρίζος, Αλέξανδρος Λαμπρίδης, Κώστας Λάππας, Δημήτρης Κανακόπουλος, Λάμπρος Τόκας και Γιάννης Νάκης.**

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στην αρχή της ομιλίας του Σωτήρη Κολιούση στιγμάτισε την κατοχική βαρβαρότητα του Ισραήλ τονίζοντας: «Είμαστε μάρτυρες τόσων και τόσων φαινομένων καθημερινά, που τελευταία με την έξαρση των πολέμων γύρω μας, στη Συρία, στην Ουκρανία στις χώρες του Σαχέλ και τώρα στην πολύπαθη Παλαιστίνη. Η γη, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, ξαναμοιράζονται, με το αίμα των λαών, με το αίμα των τρομαγμένων παιδιών. Το μόνο όπλο που έχουμε είναι η ενημέρωση και η ανύψωση του αγωνιστικού φρονήματος με παράλληλη ανάπτυξη της αντίληψης ότι οι λαοί μπορούν να ζήσουν αδελφωμένα. Οργανώνουμε τη συντονισμένη έκφραση της κοινωνικής, της αγωνιστικής αλληλεγγύης της Ηπειρωτικής Αποδημίας σε κάθε πάσχοντα, σε κάθε ένα που έχει ανάγκη, στους πυροπαθείς, στους πλημμυροπαθείς, στα νοσοκομεία, στα παιδιά της απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ, στους πρόσφυ-

γες».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη φθορά των μαζικών φορέων, οι οποίοι υφίστανται την «οργανωμένη επίθεση σε κάθε τι συλλογικό και σοβαρό, σε κάθε τι που δεν έχει μέτρο και στόχο το κέρδος. Το βλέπουμε παντού. Από το πώς αντιμετωπίζει η πολιτεία τους Συλλόγους μας (περίπου ως εμπορικές εταιρείες), ως τους διάφορους που έρχονται να πουλήσουν παραγοντιλίκια».

Στο ρητορικό ερώτημα, **αν μπορεί η Ηπειρωτική αποδημία να αναστρέψει μαζικά τη φθίνουσα πορεία της και να περάσει σε φάση αναζωογόνησης και σε συλλογικό επίπεδο και στην ΠΣΕ**, απάντησε θετικά.

«Η απάντηση- είπε- βρίσκεται στην πρότασή μας. Ναι! Ο δρόμος αυτός υπάρχει! Είναι αναγκαίος, δύσκολος και με δύο βασικές προϋποθέσεις:

Α) Να αναπροσανατολιστεί το περιεχόμενο της δράσης μας



Το συντονισμό των εργασιών είχαν ο Γ. Νάκης και ο Σ. Κολιούσης

σε ένα διαλεκτικό σύνδεσμο της ενασχόλησης αγωνιστικά με τα προβλήματα της Ηπείρου με συνδυασμένη παράλληλη συστηματική ενασχόληση με τα καθημερινά προβλήματα των Αποδήμων Ηπειρωτών όπου ζουν, καθορίζοντας αυτό το περιεχόμενο από την ιδιαιτερότητά μας. Είμαστε Απόδημοι Ηπειρώτες!

Β) Αυτός ο αναπροσανατολισμός της δράσης περνάει πρώτα και κύρια από τα πρωτοβάθμια σωματεία. Ηπειρωτική Αποδημία χωρίς αυτά δεν νοείται!

Η ΠΣΕ και οι Ομοσπονδίες, πρέπει να έχουν ως κριτήριο της δράσης τους τη συμμετοχή αυτών, ακριβώς, των πρωτοβάθμιων σωματείων. Οι ενέργειες, οι δράσεις, οι εκδηλώσεις της ΠΣΕ πρέπει να γίνονται, στην πλειονότητά τους, με τη συμμετοχή των σωματείων στον σχεδιασμό, στην οργάνωση, στην εκτέλεση και στον απολογισμό τους. **Οι ενέργειες και δράσεις της ΠΣΕ, πρέπει να λειτουργούν ως «εργαλεία» για τη μαζικοποίηση των πρωτοβάθμιων σωματείων, με θέματα που θα συνεγείρουν ΟΛΟΥΣ τους απόδημους Ηπειρώτες 365 μέρες το χρόνο και όχι μόνο 10 μέρες στο χωριό και λίγους τυχερούς που μπορούν να πάνε!»**

Σε άλλο σημείο ο Σ. Κολιούσης υπογράμμισε: «Το ζήτημα της βασικής μας αντίληψης ότι τα προβλήματα στην Ήπειρο αποτελούν οξυμένη αντανάκλαση των προβλημάτων του συνόλου της χώρας που έχουν πηγή και αιτία τη συγκεκριμένη διάρθρωση της οικονομίας και κοινωνίας. Μάλιστα, στην Ήπειρο, τα προβλήματα αυτά, αποκτούν και μια πιο καθαρή οπτική. Αποσπώντας τον πέπλο της τοπικότητας αποκαλύπτουμε ότι αποτελούν στοιχεία του συνόλου, αναδεικνύουμε ότι **οι όποιες λύσεις στα πλαίσια του συστήματος μπορεί μόνο να μεταθέσουν το πρόβλημα (στην καλύτερη περίπτωση) και ότι οι πραγματικά βιώσιμες λύσεις απαιτούν την υπέρβασή του.** Με την οπτική αυτή, η Ηπειρωτική Συσπείρωση πρωτοστάτησε σε όλες τις κινητοποιήσεις της αποδημίας».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη **«δράση για τον πολιτισμό, με αιχμή τη διατήρηση και προβολή της παράδοσης»** ενώ τόνισε την ανάγκη **«ευαισθησίας και δράσης στα ζητήματα της Ειρήνης, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας».**

ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στα 11 χρόνια από τη δημοσίευση της διακήρυξης της «Ηπειρωτικής Συσπείρωσης» το Φεβρουάριο του 2013, αναφέρθηκε στα «σκαμπανεβάσματα της ιδιαίτερα την περίοδο 2015-2019, όπου η πλειοψηφία εξαντλήθηκε σε αντιδημοκρατικές κατευθύνσεις», υπογράμμισε ότι άρχισε να αποδίδει σχετικά τη θητεία 2019-2022, αλλά ανακόπηκε από την υποχρεωτική απραξία του κορωνοϊού 2020 και 2021,

όταν πλήγηκε καίρια το βασικό κύτταρο της οργανωμένης Ηπειρωτικής αποδημίας, αδελφότητες και Ομοσπονδίες».

«Εγκαίρα, είπε σε άλλο σημείο, κατανοήσαμε τη νέα κατάσταση και από τον Σεπτέμβριο 2021, όπως αποτυπώθηκε στην τότε Ολομέλεια μας ξεκαθαρίσαμε ότι **δεν μπορεί στην παρούσα φάση το ΔΣ της ΠΣΕ να καλύψει αυτό τον ηγετικό ρόλο στην πορεία για την αναστροφή της κατάστασης.** Επίσης εκτιμήσαμε καθαρά ότι στη θητεία που ερχόταν (από την άνοιξη του 2023) οι αντιδραστικές δυνάμεις θα κυριαρχούσαν στο ΔΣ της ΠΣΕ και οι θετικές αποφάσεις θα διατηρήσουν μεν για ένα διάστημα την δυναμική τους, με την παρέμβαση μας θα διευρυνθούν, αλλά σιγά-σιγά και σε βάθος χρόνου θα έχουμε πιασμοί. Γι αυτό και **για να συνεχίζουμε πιο αποδοτικά να δίνουμε τη μάχη, αποφασίσαμε να στραφούμε ολοκληρωτικά στη δράση μας μέσα από τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σωματεία».**

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο συντονισμό της δράσης των Ομοσπονδιών αλλά και στον κατήφορο της πλειοψηφίας στο ΔΣ της ΠΣΕ και στο ρητορικό ερώτημα- **«Ποια ΠΣΕ χρειάζονται οι απόδημοι Ηπειρώτες;»**- απάντησε ως εξής: «Η Ηπειρωτική Συσπείρωση, επιστρέφει σε εκείνους που τις απευθύνουν κατηγορίες ότι τα μέλη της στο ΔΣ της ΠΣΕ επιδιώκουν “την άλωση της ΠΣΕ και την ένταξή της στους ιδεολογικούς και κομματικούς μηχανισμούς!” Οι οχτώ εκλεγμένοι σύμβουλοι της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης στο ΔΣ της ΠΣΕ, κράτησαν και κρατάνε σε λειτουργία την ΠΣΕ με συνέπεια και ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ. Είναι αυτοί που προσπάθησαν να λειτουργήσουν οι επιτροπές της ΠΣΕ ώστε το ΔΣ να δώσει μια νέα κατεύθυνση στην Ηπειρωτική αποδημία, η οποία βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία με ευθύνη της πλειοψηφίας. Η Ηπειρωτική Συσπείρωση και τα εκλεγμένα μέλη της στα συλλογικά όργανα της ΠΣΕ αλλά και στα σωματεία της Ηπειρωτικής αποδημίας (Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Αδελφότητες κλπ), δεν έκρυψαν ποτέ ότι αγωνίζονται για μια ΠΣΕ, η οποία θα διεκδικεί, οργανωμένα και αγωνιστικά ουσιαστικές λύσεις στα σωρευμένα προβλήματα των απόδημων Ηπειρωτών και της Ηπείρου γενικότερα. Για μια ΠΣΕ, που θα βοηθήσει τα μέλη της να ζωντανέψουν, ώστε η Συνομοσπονδία να γίνει ο συντονιστής των κοινών ενεργειών τους -μεταξύ άλλων- για:

- Τον πολιτισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη.
- Να μην ερημώσουν κι άλλο τα, ήδη, έρημα χωριά μας.
- Να μην δούμε σε κάθε ράχη αιολικά, σε κάθε ρέμα φράγμα και σε κάθε πλαγιά και λίμνη καθρέφτες.
- Να μπορούμε να πηγαίνουμε στα χωριά μας με ασφάλεια και φθηνά, χωρίς διόδια.
- Να μην πληρώνουμε διπλούς φόρους.
- Να πάψουν να ξεπουλιούνται τα πάντα στις πολυεθνικές και στους επιχειρηματικούς ομίλους κλπ.

Με απλά λόγια: **Η Ηπειρωτική Συσπείρωση θέλει και αγωνίζεται για μια ΠΣΕ, η οποία θα στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια, θα βοηθάει την οργάνωση κάθε κίνησης που θα διεκδικεί. Δεν αρκούν πια τα ψηφίσματα. Τα χαϊδέματα στην πλάτη από τους εκπροσώπους της εξουσίας είναι αγκάθια στα πλευρά μας, επιτείνουν την ζοφερή κατάσταση. Το σκύψιμο της μέσης και ο συναγελασμός μαζί τους μόνο πίσω μας φέρνουν. Ας σηκώσουμε όλοι μαζί το ανάστημά μας. ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ. Ο κόμπος έφθασε στο χτένι. Το κέντρο βάρους της δράσης μας θα είναι στη βάση που θα πάρει πρωτοβουλίες και θα αναστήσει την αποδημία»**