

# Στο δίλημμα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, απαντάμε, οι ζωές μας

**Του Σωτήρη Κολιούση**  
**Επικεφαλής της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ**

Βρισκόμαστε εν μέσω μιας κλιμακούμενης επίθεσης. Οι εταιρείες ενέργειας απομυζούν τον ενεργειακό πλούτο της χώρας. Σε αυτή τη λεηλασία, η Ήπειρος έχει την τιμητική της. Οι απόδημοι Ηπειρώτες διαθέτουμε πλέον πλήρη γνώση και εμπειρία. Το 2014 οι συμβάσεις των υδρογονανθράκων συνάντησαν την αντίθεση μας. Η αντίθεση αυτή, κορυφώθηκε στις κινητοποιήσεις μας- από το Νοέμβριο 2017 ως τον Ιούλιο του 2018- όταν βρεθήκαμε μπροστά στην πρώτη φάση των ερευνών τους. Τότε, από ορισμένους καλοπροαίρετους συμπατριώτες, αλλά και από διάφορους με προφανή ιδιοτέλεια, προβλήθηκαν επιχειρήματα ενάντια στις εξορύξεις αυτές καθεαυτές και υπέρ των ΑΠΕ. Εμείς, ως Ηπειρωτική Σύσπείρωση, σταθήκαμε σθεναρά ενάντιοι σε τέτοιες, αντιδραστικές θα έλεγα προσεγγίσεις. Αντιλήψεις, που ουσιαστικά μας οδηγούν να επιλέξουμε ποια από τις πηγές ενεργειακού πλούτου μας, θα αρμέζουν οι πολυεθνικές, οι οποίες όμως δεν διακρίνονται από τέτοιες πολυτέλειες. Αρπάζουν όσα μπορούν, όσα βρουν και ήλιο και αέρα και ορυκτά. ΟΛΑ, με την προϋπόθεση να τους αποφέρουν «απαιτούμενο» ΚΕΡΔΟΣ! Στο πλαίσιο αυτό, δεν διστάζουν να βαφτίζουν το ψάρι κρέας για να προβάλλουν και την πράσινη ανάπτυξη.

Μετά από την περίοδο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ερευνών τους και αφού έγιναν και τα σχετικά παζάρια, η μπίλια κατέληξε, οι συμφωνίες υπογράφηκαν και **ο εκλεκτός όμιλος των πολυεθνικών που προκρίθηκε, μπαίνει στο χοντρό πλέον παιχνίδι της τελικής πορείας για την εξόρυξη.**

Όμως τώρα πια γνωρίζουμε όλοι την πραγματική εικόνα. Και όποιος βάλει ανάποδα το κάδρο δεν έχει δικαιολογία. Και τί γνωρίζουμε; Τί δείχνει το κάδρο; **Στο κάδρο δεν είναι μόνο η αντλία της εξόρυξης, που σήμερα είναι στα Κούρεντα, αύριο θα είναι στη Ζίτσα, στη Λαψίστα, στο Φιλιάτι και πάει λέγοντας.** Στοιχείο του κάδρου είναι και:

- οι **ανεμογεννήτριες** στον Κασιδιάρη, στη Μουργκάνα, στο Ξηροβούνι, στην Κόνιτσα.
- τα **φράγματα** στο Γρεβενίτι στον Άραχθο, στον Αχελώο.
- τα **φωτοβολταϊκά** στις πλαγιές των βουνών, στη λίμνη Πουρναρίου,
- ενώ στην Παραμυθιά ξεχωρίζουν οι μονάδες **βιοαερίου.**

Στο ίδιο κάδρο, όμως, βλέπει κανείς πεντακάθαρα τις ανύπαρκτες υποδομές και συγκοινωνίες, την εγκατάλειψη των χωριών χωρίς γιατρούς και σχολεία, τους κτηνοτρόφους να συρρικνώνονται στην κυριολεξία καθημερινά, τους φόρους να πέφτουν βροχή, την ακρίβεια να καλπάζει, τους απόδημους Ηπειρώτες να μην τολμούν ούτε να σκεφτούν να πάνε στο χωριό γιατί μπροστά τους ορθώνονται ο τοίχος των διοδίων, γιατί τους περιμένει ο διπλός λογαριασμός διαχείρισης απορριμμάτων Αθήνας και χωριού.

Μας λένε: Όλα μαζί στο ίδιο κάδρο; Πολλά δεν είναι; Πως θα αντιπαλέψουμε όλα αυτά; Δεν είναι καλύτερα να τα βάζουμε μπροστά μας ένα- ένα ώστε να τα βγάλουμε πέρα;

Προφανώς είναι πολλά και άλλα τόσα υπάρχουν. Όμως εδώ πρόκειται για τη ζωή μας. Και όταν καλούμαστε να απαντήσουμε στο ερώτημα τα κέρδη τους ή η ζωή μας, απαντάμε καθαρά, οι ζωές μας. Γι αυτό, και όταν έρχεται το ένα χτύπημα δεν καρτεράμε να έλθει και το επόμενο. Ορθώνουμε όλοι μαζί το ανάστημά μας και διεκδικούμε τα πάντα. Δεν χαρίζουμε τίποτε, δεν αφήνουμε τίποτα για αύριο. ΣΗΜΕΡΑ και ΟΛΑ! Αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική αντιμετώπιση για τις ζωές μας.

Το αποδείξαμε εξάλλου στις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν οι ομοσπονδίες μας το χειμώνα και που πρέπει να συνεχιστούν. Τα αιτήματα είναι σε όλα τα επίπεδα. ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΕ! ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΑ!