

Αγαπητοί συμπατριώτες, μέλη του ΔΣ της ΠΣΕ,
Σχετικά με το σχέδιο Δελτίου τύπου που μας έστειλε ο έφορος τύπου έχω να παρατηρήσω τα παρακάτω:

1. Αναφέρει ότι «Έγινε γνωστό από το διαδίκτυο...». Αυτό δεν είναι αληθές. Το ΔΣ, όλα τα μέλη δεν το έμαθαν από το διαδίκτυο, αλλά από την γραμματεία της ΠΣΕ, η οποία έλαβε το κάλεσμα των 5 Ομοσπονδιών και το σχετικό ΔΤ, το πρωτοκόλλησε και κατά πάγια και ρητή εντολή του ΔΣ το κοινοποίησε αμέσως σε όλα τα μέλη και ο πρόεδρος το έθεσε ως θέμα προς συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του ΔΣ της Τετάρτης 9/11/22. Για ποιόν λόγο γίνεται αυτή η αναφορά; Για να τονιστεί έμμεσα ότι το ΔΣ της ΠΣΕ το έμαθε τυχαία και συνεπώς δεν μπορεί να συμμετάσχει;
2. Αναφέρει ότι «... δεν είναι δυνατόν η ΠΣΕ να ακολουθήσει πρακτικές που δεν συνάδουν με τις καταστατικές διατάξεις αυτής και των υποκείμενων Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Σωματείων της...». Όσοι έχουν διαβάσει τα καταστατικά μας γνωρίζουν καλά ότι τέτοιες καταστατικές διατάξεις δεν υπάρχουν ούτε στο καταστατικό της ΠΣΕ, ούτε των Ομοσπονδιών και των σωματείων μελών μας γενικά. Εξ άλλου είναι άπειρες οι περιπτώσεις που σωματεία μέλη μας έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες σε επί μέρους και σε γενικότερα θέματα, έχουν θέσει το πλαίσιο της σχετικής δράσης τους, έχουν οργανώσει όλη την εκδήλωση, έχουν ορίσει την ημερομηνία, τους συντελεστές και έχουν καλέσει και το ΔΣ της ΠΣΕ να στηρίξει την εκδήλωση και εμείς (το ΔΣ της ΠΣΕ) με χαρά το έχουμε αποδεχθεί. Πολλές φορές μάλιστα χωρίς καν να γνωρίζουμε τα ιδιαίτερα στοιχεία της εκδήλωσης. Επί πρόσθετα υπενθυμίζω ότι τέτοια στήριξη έχουμε δώσει σε ιδιωτικούς φορείς για εκδηλώσεις που μόνο τον τίτλο γνωρίζαμε. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτή η αναφορά; Για να τονιστεί μήπως η αντίληψη ότι οι Ομοσπονδίες δεν μπορούν να πάρουν τη σχετική πρωτοβουλία; Και όμως η κίνηση των Ομοσπονδιών μας ήλθε ως συνέχεια του καλέσματος του ΔΣ της ΠΣΕ της 22ας Ιουλίου 2022 που δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα μας και η οποία καταλήγει «... Επίσης, ανάγκη είναι να αξιοποιηθούν όλες οι εκδηλώσεις για την προβολή των αιτημάτων μας και να συνεχιστούν οι κοινές εκδηλώσεις της Αποδημίας, με πρωτοβουλίες κυρίως των Αδελφοτήτων. Σε τελική ανάλυση η αναστροφή της ερημοποίησης της υπαίθρου, εξαρτάται από όλους/ες μας, από την έγνοια και τις προσπάθειές μας. Ή Ήπειρος μας περιμένει». Ήλθε σε συνέχεια του καλέσματος των Ομοσπονδιών που προέκυψε μετά από 2 συσκέψεις τους τον Ιούλιο, στις οποίες προέδρευσε ο πρόεδρος του ΔΣ της ΠΣΕ. Ο συντονισμός των Ομοσπονδιών συνεχίστηκε με 2 ακόμη συναντήσεις τους τον Σεπτέμβριο που στη μία προέδρευσε πάλι ο πρόεδρος του ΔΣ της ΠΣΕ και με τη συμμετοχή του κ. Ζέρβα ο οποίος δεν έθεσε θέμα ούτε περιεχομένου, ούτε διαδικασίας, ούτε νομιμοποίησης της διοίκησης της Ομοσπονδίας. Για τις συναντήσεις το περιεχόμενο, τους συμμετέχοντες ενημερώθηκε το ΔΣ της ΠΣΕ ανελλιπώς από τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣ. Ήλθε σε συνέχεια του Γενικού Συμβουλίου της ΠΣΕ στις 26/9/22, όπου ο πρόεδρος ενημέρωσε και εισηγητικά για τις σχετικές διεργασίες και έθεσε το πλαίσιο των αιτημάτων και πήραν τον λόγο οι Μανιώτης (πρόεδρος Ραδοβιζινών), Λαναράς (πρόεδρος Τζουμερκιωτών) και Τσεκούρας (αντιπρόεδρος Καλαμά) που ενημέρωσαν επίσης για όλη την κινητοποίηση αναλυτικά. Όλα αυτά αναλυτικά δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα μας. Ήλθε σε συνέχεια του χαιρετισμού του προέδρου του ΔΣ στο πανηγύρι στις 2 Οκτωβρίου 22 στο Πεδίο του Άρεως, όπου αφού αναφέρθηκε στα αιτήματα μας συνοπτικά (διόδια, ανεμογεννήτριες κλπ) κατέληξε «Εμείς, από την πλευρά μας πάντοτε θα είμαστε στις επάλξεις, θα αγωνιζόμαστε και θα απαιτούμε». Ως εκ τούτου εντύπωση προκαλεί το ότι δεν υπάρχει καμία

αναφορά στο σχέδιο του Δελτίου τύπου σε όλη την κίνηση που είχε τη στήριξη της ΠΣΕ και ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ που όλα είναι αιτήματα που προκύπτουν από την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΠΣΕ, από το ομόφωνο κάλεσμα του ΔΣ της ΠΣΕ, από το κάλεσμα των Ομοσπονδιών. Το μεγάλο ζήτημα λοιπόν είναι αν η πλειοψηφία του ΔΣ της ΠΣΕ απεμπολεί τις ομόφωνες αποφάσεις μας. Θα στηρίξει ΚΑΘΕ κίνηση που προωθεί αυτά τα αιτήματα ή όχι;

3. Δεν είναι αληθές ότι «Το ΔΣ της ΠΣΕ έκρινε ότι η απόφαση αυτή των Ομοσπονδιών υπερβαίνει τα όρια και επιδιώκει να καθοδηγήσει τις δράσεις της ΠΣΕ εντός των πλαισίων που θέτουν πολιτικοί σχηματισμοί». Τέτοιο θέμα όχι μόνο δεν αποφασίστηκε, αλλά ούτε καν τέθηκε στη συνεδρίαση. Τα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά είναι αδιάψευστος μάρτυρας.
4. Στο ΔΣ τέθηκε το θέμα για τη λειτουργία του ΔΣ της Ομοσπονδίας Μουργκάνας. Ορθά ο πρόεδρος του ΔΣ τόνισε ότι δεν είναι θέμα του ΔΣ της ΠΣΕ η λειτουργία κανενός από τα μέλη του. Η αναφορά όμως στο σχέδιο του ΔΤ του ΔΣ της ΠΣΕ ότι «*Η ανακοίνωση των Ομοσπονδιών τίθεται εν αμφιβόλω, αφού ήδη τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύθηκαν και γνωστοποιήθηκαν παραιτήσεις τριών μελών συγκεκριμένης Ομοσπονδίας, διατυπώνοντας βαρύτατες κατηγορίες αντιδεοντολογικής και αντικαταστατικής συμπεριφοράς τινών εκ των μελών του Δ.Σ. αυτής*», συνιστά βαρύ ατόπημα, αφού ούτε τέτοια απόφαση του ΔΣ υπάρχει (πως θα μπορούσε άλλωστε!) και επίσης υιοθετεί στην πράξη τις όντως «*βαρύτατες κατηγορίες*» των τριών, αλλά παραγνωρίζει την απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας Μουργκάνας που με τη σύμφωνη γνώμη των επτά άλλων μελών του απορρίπτει ολοσχερώς τις σχετικές αιτιάσεις. Από τότε οι 3 είναι περισσότεροι από τους επτά;
5. Τέλος, πως γνωρίζει ο συντάκτης του σχεδίου του ΔΤ ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει «... *αποφασιστεί από τα Δ.Σ. των Φορέων που εκπροσωπούν οι Ομοσπονδίες*»; Τι υπονοεί; Ότι οι Ομοσπονδίες δεν έχουν τη σύμφωνη γνώμη των μελών των ΔΣ ή ότι δεν έχουν τη σύμφωνη γνώμη των αδελφοτήτων - μελών τους; Και από τότε έχουν χάσει την αυτοτέλεια τους;

Αγαπητοί συμπατριώτες της πλειοψηφίας,

Οι Ομοσπονδίες κινήθηκαν και κινούνται στο πνεύμα και το γράμμα των ομόφωνων αποφάσεων του ΔΣ μας. Με απλή ματιά φαίνεται ότι τα αιτήματα του καλέσματος τους είναι καθαρή αντιγραφή των αποφάσεων του ΔΣ μας. Επίσης δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να υλοποιούν όσα ομόφωνα έχουμε αποφασίσει. Θεωρώ ότι κανείς τους δεν θα φανταζόταν τέτοια αντιμετώπιση. Γιατί; Γιατί δεν θέλουμε να πάμε τα αιτήματα μας (τα δικά μας αιτήματα) στη Βουλή; Γιατί να μην είμαστε μαζί με τους άλλους συμπατριώτες μας εκεί;

Έστω και τώρα, ξανασκεφτείτε το. Και σε κάθε περίπτωση μην γράψετε στο ΔΤ ως αποφάσεις του ΔΣ ανύπαρκτα και αναληθή. Είναι ευθύνη μου ως γραμματέας να επισημάνω τα παραπάνω. Θα παρακαλέσω τον έφορο τύπου χωρίς τη σύμφωνη γνώμη μου, ως το καταστατικό ορίζει να μην προχωρήσει στη δημοσιοποίηση του ΔΤ.

Σωτήρης Κολιούσης
Γεν. Γραμματέας ΔΣ ΠΣΕ