

# «Ατομική Ευθύνη και όλοι μαζί μπορούμε»



## ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΠΛΑΤΗ;

**Μ**προστά στην μεγάλη πρόκληση και δοκιμασία της πανδημίας του κορονοϊού καλούμαστε με ηχηρά και στομφώδη παραγγέλματα να «βάλουμε πλάτη» για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.

Οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι, οι συνταξιούχοι τα πλατιά λαϊκά στρώματα, να «βάλουν πλάτη» για το λειψό Δημόσιο σύστημα υγείας που τόσα χρόνια οι πολιτικές όλων των Κυβερνήσεων το υπονόμισαν και το υποχρηματοδότησαν. Την ίδια ώρα που οι ελλείψεις σε Υγειονομικό Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων ξεπερνούν τις είκοσι χιλιάδες, που οι υλικοτεχνικές υποδομές καταρρέουν, μεγάλο ποσοστό από τις ΜΕΘ παραμένουν κλειστές, που τα αναλώσιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης, είναι περιορισμένα, η κυβέρνηση προγραμματίζει την ιδιωτικοποίηση μεγάλων Νοσοκομειακών Μονάδων μέσω ΣΔΙΤ και χρηματοδοτεί τις Ιδιωτικές Κλινικές με 30.000.000 Ευρώ. Αυτοί δεν πρέπει να «βάλουν πλάτη»;

Η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και η ασυδοσία των απολύσεων, στο όνομα της «ενότητας», μας προετοιμάζουν στην περικοπή των μισθών και συντάξεων. Αυτοί που από το 1950 και για τριάντα σχεδόν χρόνια, τον ιδρώτα των εργαζομένων, τις καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων τις είχαν άτοκες στις τράπεζες και τις μοίραζαν στους μεγαλοβιομήχανους, αυτοί που τις τζογάρανε στο Χρηματιστήριο και τα ομόλογα, μας καλούν να «βάλουμε πλάτη». Αυτοί που καταλήστευσαν συντά-

ξεις και μισθούς στο όνομα της κρίσης.

Οι εργαζόμενοι καλούνται από τους κυβερνώντες «όλοι μαζί» να συνεισφέρουν. Από κοντά στο όνομα της «ενότητας», η αντιπολίτευση και οι πρόθυμοι. Άλλωστε το επιτάσσει η λυκοσυμμαχία του κεφαλαίου και της ΕΕ. Την ίδια στιγμή προκλητικά, ξεδιάντροπα μοιράζουν 13.000.000 Ευρώ στους μεγαλοκαλάναρχες για να διαφημίσουν την προστασία του πολίτη από τον κορονοϊό! Βαφτίζουν διαφήμιση μια υποτίθεται προστασία της δημόσιας υγείας. Δεν έπρεπε να προβληθεί δωρεάν;

Οι εργαζόμενοι γνωρίζουμε με τους αγώνες μας το δρόμο. Δεν ήμαστε όλοι μαζί! Εργαζόμενοι και μικρομεσαίοι και με τους τραπεζίτες και με τους μεγαλοβιομήχανους. Και με το κεφάλαιο και με τους εφοπλιστές. Είμαστε ενωμένοι στο δίκιο μας, στο δικαίωμα στη ζωή, στο αύριο!

Έχουμε ατομική ευθύνη, εμπνεόμαστε από τα μεγάλα ιδανικά της εργατικής τάξης και του Σοσιαλισμού! Δεν χαρίζουμε σε κανένα και κυρίως στους εκμεταλλευτές της ζωής μας την ευαισθησία της «ενότητας» και της προστασίας της δημόσιας υγείας μας. Ασφαλιστική δικλείδα οι αγώνες μας!

*«Η όλοι η κανένας, ή όλα ή τίποτα,  
δεν υπάρχει ατομική σωτηρία»!!*

Μπ. Μπρέχτ